

# ARK 19 DE TRE BUKKE BRUSE

---

Få eventyret oplæst på E-siden i Læsefidusens ABC.

Der var engang tre bukke. De hed alle tre Bukke Bruse. De tre Bukke Bruse ville over en bro for at æde sig fede i det grønne græs på sæteren. Men under broen boede en trolld. Det var en stor og fæl trolld!

Først skulle den mindste Bukke Bruse over broen. Trip, trap, trip, trap – lød det på broen.

”Hvem er det, der tripper på min bro?” råbte trollden.

”Åh, det er bare mig, den mindste Bukke Bruse. Jeg skal til sæters og æde mig fed!” sagde bukken.

”Nu kommer jeg og æder dig!” sagde trollden.

”Åh nej, tag ikke mig, jeg er så lille! Vent lidt – så kommer den mellemste Bukke Bruse. Han er meget større end mig.”

”Ja ja, så gå da,” sagde trollden.

Så kom den mellemste Bukke Bruse og skulle over broen. Trip, trap, trip, trap – lød det på broen.

”Hvem er det, der træder på min bro?” råbte trollden.

”Det er den mellemste Bukke Bruse. Jeg skal til sæters og æde mig fed!” sagde bukken.

”Nu kommer jeg og æder dig!” sagde trollden.

”Åh nej, tag ikke mig! Vent lidt – så kommer den største Bukke Bruse. Han er meget, meget større end mig.”

”Ja ja, så gå da,” sagde trollden.

Straks kom den store Bukke Bruse og skulle over broen. TRIP, TRAP, TRIP, TRAP – lød det på broen. Bukken var så tung, at broen både knagede og bragede under den.

”Hvem er det, der tramper på min bro?” råbte trollden arrigt.

”Det er den største Bukke Bruse,” sagde bukken.

”NU kommer jeg og æder dig!” råbte trollden.

”Kom bare, jeg er ikke bange. Jeg har to horn, og jeg kan stange!” sagde bukken. Og så fór den løs på den store, fæle trolld og stangede ham ud i vandet under broen.

Og så gik de tre bukke til sæters, hvor de åd sig så fede, at de næsten ikke kunne gå hjem igen. Og er fedtet ikke gået af dem, ja, så er de fede endnu.

